



Op vrijdag 3 juni zijn we met een groep van 10 mensen van de FRS 2 dagen op pad geweest.

Het betrof een team-uitje met als doel elkaar beter te leren kennen en uiteraard veel lol te maken. We moesten rond 10 uur bij Fokke zijn waar we hartelijk werden ontvangen met koffie en een saucijzenbroodje mmmmm....De regie was dit jaar in handen van Fokke en Elisabeth, sjonge wat kunnen die de spanning erin houden. We waren per mail geïnformeerd wat we zoal mee moeten nemen en wat beslist niet, nou dat belofde wat...

Door Marretje de Vries

De gissingen waren niet van de lucht. Fokke kennende leek het ons iets van een survivaltocht door veel prut baggeren enz, maar aan de andere kant hadden we ook nog Elisabeth en die leek ons nou niet het type van die dingen, dus zij maar lachen terwijl wij zeer nieuwsgierig waren. Ze lieten niets los ,alleen kregen we een plaatsnaam door waar we nog nooit van gehoord hadden, namelijk Geffen. De tomtom herkende hem gelukkig wel dus togen we met 2 volle auto's op pad.

Na een dik uur rijden hadden we een stop voor belegde broodjes en wat drinken. Dat was erg gezellig en het weer werkte natuurlijk ook mee. Toen hoorden we pas wat we gingen doen.Nou dat werd met veel enthousiasme ontvangen door de groep. We gingen op de solex met z'n allen.

Aangekomen in Geffen moeten we eerst op een tandem om bij de solexstandplaats te komen. Na wat heen en weer gewiebel op de tandem en na wat uitleg van het verhuurbedrijf togen we op pad. We volgden een aparte route door het boerenland van Brabant. Toen we terug kwamen stond er een warm en koud buffetje klaar dat overtrof alle dromen, er was geen nee, we konden niet meer lopen zoveel hadden we gegeten. Daarna zijn we weer in de auto's gestapt en gingen we naar onze overnachtingsplek. Ze hadden ons wijsgemaakt dat het een hooiberg zou worden, dus toen we bij het stayokay hostel aankwamen viel dat in ieder geval al mee, normale bedden dus. We hebben onze bagage op de slaapzalen gebracht en moesten ons buiten melden op het gras, daar hebben we een leuk spel gedaan (ik hou van Holland). We hebben vreselijk gelachen ,toppie was dat, en daarna moesten we nog eens het luie zweet eruit werken, dmv een volleybal-toernooi in het zand, dat was erg leuk maar ook erg zwaar met die volle buik. Als klapper van de avond moest Fokke het spookverhaal van vorig jaar afmaken. Ja het is niet te geloven hé hij laat ons gewoon een heel jaar wachten op het vervolg en nog weten we het eind niet. Fokke bereid je maar vast voor op het volgend jaar.

Na een redelijk rustige nacht en na een lekker ontbijtje vertrokken we naar Zutphen om daar een kanotocht te maken door de binnenstad. Nou heel de stad lag stil want iedereen wilde ons natuurlijk zien instappen, lachen en gillen ,wat schommelt zoiets toch en voordat je zit.....De bedoeling was dat we het droog zouden houden wat natuurlijk niet gelukte en je raad het nooit het was Karina die begon met water te meppen en toen was het hek van de dam. Magdalena heeft nog even rondgezwommen in de gracht en voor we het wisten was het alweer tijd om uit te stappen. Na de inwendige mens nog even verzorgd te hebben gingen we weer richting Urk.

Het waren 2 geweldige leuke ,gezellige ,interessante ,leerzame dagen ,het overtrof al onze verwachtingen. We willen dan ook Fokke en Elisabeth heel hartelijk bedanken voor de geweldige organisatie en de zeer leuke dagen die we mochten hebben.

